

## Vi leker våra spel

Han hade trasslat sig igenom Kielkanalen och låg i Brunsbüttel. Det var sent på kvällen den 15 augusti 2014 och han hade hunnit bli 64 år. Hade precis kopplat upp sig till Facebook där han berättat om färden genom kanalen. Sagt att han skulle fortsätta inomskärs ned genom Europa. Först till Holland. Ville hålla sig utanför Nordsjön och Engelska kanalen så långt det gick, lite rädd för det öppna havet. Som "Tiger" i Nalle Puh. Hade till slut fixat en tatuering på vänstra överarmen med Tiger. Tyckte den passade honom. Ville utstråla modighet och styrka, men var i grunden lite försiktig på gränsen till ängslig. Och det skulle vara en mycket trevlig resa på kanalerna ned till Amsterdam enligt olika artiklar. Så det passade honom. Till och med vidare ned till Rotterdam.

Plötsligt plingade det till och chatten öppnades. Det var hon. HON! Han blev paff! Han gillade henne skarpt. Faktiskt i många år. Hade försökt några gånger att få kontakt med henne, men det hade inte gått bra. Men, som sagt, djupt inne i hans hjärta, så hade hon ett eget rum. Han var enkelt uttryckt oerhört fascinerad av henne. Småkär.

- Hur går det, seglarn?

Hjärtat hoppade upp en nivå och han blev nervös, som alltid när han chattade med henne. Blev svettig och varm, men var ju tvungen att hålla samma nivå. Dvs halvt likgiltig och "vanlig". Kompissnack alltså. Fastän det värkte av kärlek och åtrå i hans hjärta!

- F-n, j-vla skit! Motorn gick varm i kanalen, så nu ligger jag på mage och försöker hitta felet. Dessutom är det pissväder, regnar och halvkallt. Inte en svensk i hamnen heller, annars är det fint! Du då?
- Lugnt! Är hemma i Stockholm nu. Kollar din sida på Facebook.

Åh, fy f-n, vad skall jag skriva? Hur? Shit!

- Har du träffat några av det täcka könet än då?

Hann emellan innan han hunnit skriva något alls.

- Nä, håller mig undan. Har inte tid heller. Får vänta till Amsterdams glädjekvarter. Hehe. Och Michelle Pfeiffer kan inte komma förrän om 2 veckor. Filminspelningen har blivit försenad, så det känns för jävligt!
- Hahaha!
- Men de säger att vädret skall bli kanon dom närmaste dagarna och glida genom Holland på kanalerna ska visst vara jävligt fint? Ska du med på den resan ner till Amsterdam? Jag kan behöva en gast som hjälper mig att hålla ölglaset stilla så jag inte spiller något av den dyrbara

## Vi leker våra spel

och berömda veteölen. Plus någon som håller ifrån alla små delfinbarn från att hoppa in i sittbrunnen. De är så söta när de tigger mat från en.

- Du är inte klok, finns väl inga delfiner i kanalerna!

Gillade att chatta med henne. Bara att se den lilla bilden på henne i chatten glädde honom och han blev varm. Kär. Visste det. Men samtidigt .....

- OK OK! Men som sagt. Här finns plats för en som vill se lite andra vyer ett slag. Komma ned på en veckas semester till Amsterdam och dom andra små byarna härnere. Känner du någon som är intresserad?
- Jag skulle behöva komma bort ett slag. Som vanligt, du vet, olycklig kärlek. Behöver ny luft och tänka.
- Nä, olycklig kärlek känner jag inte till. Vad är det?

Åh Gud! För i helvete! Se till att hon kommer ner hit. Fy f-n vad varm jag är. Jag svettas som ett djur och det rinner floder ner överallt på min kropp. Fortare än isen på nordpolen smälter.

- Åh, inte! Hur var det med exet då?
- Man måste ju låtsas att man är knäckt, så exet tror att man sörjer. Stärker hennes självförtroende. Vad gör man inte för att hjälpa sina vänner. Även exvänner. Nä, men, självklart är du välkommen en vecka på båten. Jag står för käket. 8 burkar Ravioli och 3 kilo snabblagade makaroner skall nog räcka. När vill du komma då?
- Nu! Egentligen!

Nej, det är inte sant! Händerna är så svettiga och fingrarna halkar över tangentbordet. Skriver fel, får backa, skriva om, skriver fel igen. Satan! Hinner inte skriva färdigt innan nästa kommer. Suddar ut det han börjat på när han läser hennes.

- Hur sover man i din båt då? Är den stor nog och har flera sovrum?
- Hjärtat! Du får Captains Cabin. Jag sover i förpiken. Jag monterar sjutillhållarlås på dörren och dubbla kedjor så du kan sova säkert. Har du pengar till flyg då eller? Du får låna av mig annars. Till en rimlig ränta på sådär 10 % per månad?

Så nervös så han höll på att smälla av. Hämtade snabbt en 1,5 liters kolsyrat vatten och drack upp hälften på en gång. Väntade spant på hennes nästa. Hade ju för f-n ingen dörr alls till Captains Cabin. Ingen dörr någonstans för övrigt heller. Bara till toaletten. I övrigt skynken som man kunde dra för.

## Vi leker våra spel

- Du är rar du. Men tack! Jag har pengar själv. Jag fixar flyg och kommer någon gång imorgon kväll då. Maten lockar så!

Skakade. Hela hans kropp skakade, tvungen att tända en cigarett. Det gick bara inte. Slutade röka för tre år sedan, men hade då och då tagit några cigaretter vid festliga tillfällen. Och hade klarat det.

Rökte väldigt sällan och höll upp bra. Men nu. Tvungen. Hade ett paket liggande i båten. Hade haft det i några månader utan att tulla på det. Utom nu då!

- Men vet du vart du ska? Ska jag hämta dig vid någon flygplats. Och bagage? Vet du vilka kläder och sånt du bör ha på en segelbåt?
- Ja, du säger ju att du är i Brunsbüttel. Du skrev ju det på hemsidan också. Jag har kollat på Google maps vart det ligger. Jag tar mig dit! Flyg till Hamburg sedan 6-7 mil med buss eller tåg. Det fixar sig. Jag har väl rest förut på egen hand. Runt Asien och så.
- Ok, men bagage då. Tjejer brukar ju packa minst två stora resväskor med allting i. Från pjäxor, skidor och skidkläder till festklänningar och höga skinnstövlar och 15 olika handväskor och allt annat som kan vara bra att ha. Det håller inte på en segelbåt.
- Nähä! Och vad skall jag ha då?
- Gullet! Du skall endast ha livets absolut yttersta nödtröft. Det som är absolut viktigast i livet. Inget annat!
- Menar? Vad?
- Det enda du behöver är en vit strumpebandshållare, ett par vita strumpor i tunnaste silke med förstärkning längst upp för strumpebandshållarna. That´s it! Tandborste också då!
- Trosor och BH då?
- Kategori: Icke nödvändigt för livets nödtröft!
- Du ÄR galen! Jag kommer imorgon kväll någon gång då. Jag mejlar dig om tiderna och resplanen. Inget du behöver härifrån?
- Jo, men det är inte så viktigt! Kom ned helskinnad med ditt vanliga leende. Jag hyr en hyrbil och hämtar dig på flygplatsen. Jag skall försöka muntra upp ditt sinne. Väntar på ditt mejl!  
Kram!

Föll bakåt mot soffan och bara låg så. Trodde inte att det var sant. Inget annat var viktigt. Det var hon som var det viktigaste på jorden. Hon med stort H! Började gråta när spänningen släppte och skakningarna upphörde. Fullständigt slut!

# Vi leker våra spel

## Det skiter sig!

Det sket sig redan andra dan. Efter frukosten stod han och diskade medan hon satt vid datorn och skrev. Rattade in [www.sr.se](http://www.sr.se) för att höra lite från Sverige. P3. Ut strömmade ”Vi går en stund på jorden” med Ulf Lundell. När hon klickade bort den svängde han runt

- Nej, ta tillbaka. Jag älskar just den där låten. Snälla!

Hon klickade tillbaka och han började sjunga med. Med diskhandduken i ena handen och en tallrik i den andra. Vände sig om och tittade på henne ”gäckande” då och då när texten passade. Sjöng extra högt

*Och har du lust att dansa vals, så finns det inge hinder alls, för jag hör dragspel där,  
och jag har dig kär, och vi går en stund på jorden*

*Och vi målar liksom vi vill, för livet är lek och spel, och vi leker våra spel,  
och går en stund på jorden*

Hon tittade leende på honom och när låten slutade så frågade hon

- Spelar du ett spel?

Han tappade tallriken i golvet.

- Shit, vilken tur att den är av plast! Va sa du?
- Du hörde!
- Kom igen nu! Du sa att du gillade den låten och jag frågar om du spelar ett spel!
- Jag gillar inte bara den låten, jag gillar alla Ulf Lundells låtar.
- Jamen, du sa att du älskade just den där låten.

Satte sig ned på andra sidan bordet och tittade på henne sorgset.

- Jo, jag gör nog det, men gör inte alla det. Gör inte du det?
- Jo, det gör jag också ibland, men det känns inte bra med dig. Jag vill inte spela ett spel mot dig. Och jag vill inte ha dig som du är nu och har varit det senaste året. Inte ens som kompis. Du är inte den jag har chattat med. Jag vill ha tillbaka dig som du var på chatten. Som du var i början.

## Vi leker våra spel

Suckade djupt och tittade på henne, men kunde inte bara få över sina läppar det han egentligen ville säga. Satt nervöst och tvinnade kökshandduken mellan fingrarna.

- Jag förstår och jag är så ledsen, men jag skall försöka förklara. Jag har i många år tyckt att du är en underbar och härlig tjej och du anar inte vad jag längtat efter dig egentligen. Du kan fråga min bror. Men samtidigt så har jag haft sån rädsla och ångest att jag skulle stöta bort dig från mig. Visste inte om det fanns något hos dig för mig! Ungefär som om jag först ville få veta från dig innan jag kunde öppna mig för dig.
- Men fick du inte signaler från mig, tyckte du? Att jag gillade dig och så?
- Jo, jag tyckte och hoppades att det var så, men jag vågade inte tro på dom. Ville få mer bevis på något sätt.
- Jag tycker mycket om dig. Du är fin. Men sluta med ditt spel. Det tycker jag inte om och jag trivs inte med det. Och jag är inte kär i dig och vi kommer aldrig att bli ihop. Men jag trivs att vara tillsammans med dig och prata. Du är en intelligent och charmerande man som jag gärna umgås med. Du är kass på franska och en massa andra saker också, men du har goda sidor och det är de jag gillar. Du har god humor och det är en bra grej. Men var ärlig mot mig och sluta spela. Då trivs jag hos dig. Lovar du? Då kanske jag stannar två veckor istället för en.

Ville luta sig över bordet och kyssa henne, men insåg att det var helt fel. Reste sig sakta, log med hela kroppen, slängde handduken över ena axel, tittade på henne och sa lågt, nästan tyst

”OK”, och så sjöng han till henne

*Men jag har dig kär, och vi går en stund på jorden*

Hon log.

Det kändes på nåt sätt skönt att hon visste att han var kär i henne. De uppdämda känslorna och hans nervositet lugnade ner sig. Nästan försvann. Han kunde säga allt han ville till henne. Alltså inte överdriva och fastna i sorts beteende, så fick inte ske. Bara vetskapen om att han nu kunde säga vad han kände och tyckte räckte långt för honom. Sedan spelade det ingen roll att hon inte älskade honom och aldrig skulle kunna tänka sig en kärleksrelation med honom. Nästan så att även det hjälpte att lindra hans ångest och oro. Det var klara budskap, men gjorde inget. Hon visste var han stod och de var fortsatta vänner. Han hade inte skrämt bort henne. De umgicks och trivdes med varandra ändå. Och han behövde inte spela ett spel längre utan kunde vara sig själv.

## Vi leker våra spel

Resten av de två veckorna gick han som i ett sagorus. De vandrade omkring på landsbygden och i de små byarna utmed kanalerna. Åt och drack på små kvarterskrogar. Skrattade och nojsade med varandra. Hon blev allt bättre på tilläggningar och fick köra båten själv på kanalen. Med håret fladdrande i morgonbrisen. De hyrde bil och besökte porslinsfabriker i Delft, hon köpte en liten vas som hon ställde ovanpå fläkten. Plockade blommor tillsammans och satte i vasen. På morgonen när hon diskade stod hon endast i trosor och en t-shirt och berättade om sitt liv. Om sina relationer under åren och vad hon gjort och vad hon saknat. Han lyssnade och bara älskade det han hörde. Det gjorde honom inget att hon berättade om sina ex, vad och var de hade gjort det och till och med hur. Han bara njöt över att hon var där. Med honom. Och att han fått ta del av hennes innersta tankar.

När de var på ett museum i Haag och stod framför "Flicka med pärlörhänge" av Vermeer, så ...

- Så vacker hon är! log han spjuveraktigt.
- Ja, otroligt! Men så tittade hon upp på honom och – Vem menar du förresten?
- Hon där. Tjejen som står där borta!

Hon tittade bort mot den unga kvinnan som stod och betraktade samma tavla som dom. Hon var snygg, inget tu tal om den saken. Vände sig tillbaka, tog ett steg närmare honom, skakade lite lätt på överkroppen

- Men jag då? Medan hennes små fasta bröst försökte göra ansatser till att gunga i sidled.

Smålog leende mot henne men sa inget. Hon skrattade tillbaka och tryckte in sin arm under hans, lutade sitt huvud mot hans axel.

När de kom ut och vandrade mot city höll de i varandras händer. Folk som passerade trodde nog att de var ett par.

Dagen närmade sig när det var dags för henne att åka hem. Vid flygplatsen höll de om varann och hon sa

- Det har varit jättetrevligt och jag har mått så bra med dig. Du är underbar att ha som killkompis. Om jag skulle vilja komma ner fler gånger, skulle jag få det?

Förr hade han nog skojat till det. Lite kaxigt med – Nja, snart kommer ju både Julia Roberts och Michelle Pfeiffer. Jag har även hört rykten om att Gisele Bündchen är på väg. Kan bli lite körigt! Du måste nog kolla minst någon månad innan om det är ledigt. Men nu

## **Vi leker våra spel**

- Jag bara längtar efter att du skall komma tillbaka. Du vet! Du är min absolut bästa tjejkompis och jag njuter av varje stund med dig. Även över dina sexställningar med Alex! La han till på slutet! Kunde inte helt sluta skoja.

De kysste varann på kinden, och även en kyss mitt på mun, innan hon försvann uppför rulltrappan. Det var första gången han hade fått en kyss på munnen av henne. Hon vände sig inte om noterade han.

Stod kvar och tittade på hennes plan när det lyfte och försvann in bland molnen.